

Groeten aan Wehe-den Hoorn

Groeten uit Wehe-den Hoorn

Theatermaker Vincent Alders is de afgelopen periode met zijn reizende postkantoor in het dorp Wehe-den Hoorn neergestreken.

Als **POSTbode Vincent** startte hij een buurtproject in het Kulturhoes aan de Mernaweg 18 (het voormalige Hogeland College) waarbij hij de inwoners vroeg om 'Groeten uit Wehe-den Hoorn' kaarten aan elkaar te sturen.

Er komen nog steeds ansichtkaarten met favoriete plekjes of bijzondere herinneringen aan het dorp bij hem binnen. In het Postkantoorje kan iedereen elkaars Groeten komen bewonderen en bespreken.

Groeten aan Wehe-den Hoorn

Maar wat zijn de herinneringen van bewoners die niet meer in Wehe-den Hoorn wonen? Misschien heb je er zelf gewoond, heb je er gewerkt of op school gezeten. Iedereen is natuurlijk benieuwd hoe het nu met jou gaat en hoe jij terugkijkt naar jouw tijd in Wehe-den Hoorn.

Je kunt daarvoor deze kaart gebruiken, of zelf iets anders verzinnen, en naar ons opsturen. Een kaart, foto, tekening, gedicht of verhaal, **alles mag!**

Al deze 'Groeten aan Wehe-den Hoorn' worden in het postkantoorje tentoongesteld zodat iedereen ze kan komen bekijken.

Hoe werkt het?

Op deze kaart kun je jouw groeten naar eigen inzicht creatief uitwerken, maar andere post is ook welkom!

Stuur je groeten naar **POST Wehe-den Hoorn** op het hiernaast vermelde adres. Je kunt ons ook 'digitale groeten' sturen via ons e-mail adres.

Je kunt de POSTbode ook bellen of mailen:

06 - 36534314 / info@posthollevaten.nl

Meer informatie is te vinden op: posthollevaten.nl



POST Wehe-den Hoorn
(in het Kulturhoes)

Mernaweg 18
9964 AS Wehe-den Hoorn